

Als ze in de buurt van Jeruzalem komen, bij Bethfage en Bethanië, op de helling van de Olijfberg, stuurt Jezus twee van zijn leerlingen uit en zegt:
'Ga naar dat dorp daar voor je en direct als je er binnenkomt, zul je er, vastgebonden, een veulen zien staan waarop nog nooit een mens heeft gezeten. Maak dat los en breng het hier.
En als iemand je zegt: hé, wat doe je daar? zeg dan maar: de Heer heeft het nodig, maar hij stuurt het direct terug.'
En ze gingen op stap en zagen een veulen staan, vastgebonden bij een poort, buiten bij een tweesprong.
En ze maakten het los.
En een paar mensen die daar stonden, zeiden: 'Hé, wat doe je daar?
Je maakt dat veulen los!
Maar zij antwoordden daarop zoals Jezus had gezegd.
En ze lieten ze begaan.

En ze brengen het veulen bij Jezus en leggen er hun kleren op en Jezus ging erop zitten.
En velen spreidden hun kleren uit op de weg en anderen groene takken die ze afsneden in het veld.
En die vooropliepen en achteraan, ze riepen luid: 'Hosanna, gezegend die komt in de naam van de Heer, gezegend het rijk dat komt, het rijk van onze vader David.
Hosanna in den hoge.'

En hij trok Jeruzalem binnen, de tempel in. Daar liet hij zijn blik gaan over alles in het rond. Maar het was al laat en hij trok de stad weer uit naar Bethanië met de twaalf.

Marcus 11, 1-11

'Hosanna'. Het klinkt als een jubelkreet uit de mond van mensen die feest vieren. Maar het is genuanceerder dan dat. De betekenis van het woord 'Hosanna' is immers 'red ons'. Het is eerder een noodkreet, een roep om hulp. Hier klinkt psalm 118: 'Heer, geef ons de overwinning, Heer, geef ons voorspoed. Gezegend wie komt in de naam van de Heer.' (Psalm 118, 25-26)

Het woord 'Hosanna' is verwant met de naam 'Jezus' (Je-hos-hua). Die naam betekent: 'God redt'. Naar Hem wordt luid geroepen: 'gezegend die komt in de naam van de Heer.' In de naam van God brengt Hij redding. Zo wisten en weten de lezers van het Marcusevangelie.

De roep is: 'red ons'. Het antwoord is: 'God redt'. Hoe is die redding van God in Jezus te merken?

Het lijkt wel alsof Jezus het hele gebeuren in dit verhaal zelf organiseert. Alles gebeurt zoals Hij aan zijn leerlingen zegt. En de mensen in het dorp vinden het blijkbaar goed. Want: de Heer heeft het nodig. Dat geeft vertrouwen. Niets of niemand kan Gods 'redding' iets in de weg leggen. Op zijn redding kunnen we altijd rekenen.

Ze legden hun mantels op het dier en Hij ging erop zitten. Velen spreidden hun kleren uit op de weg, anderen groene takken, die ze afsneden in het veld. Jezus rijdt Jeruzalem binnen als een koning. Zijn rijdier is echter geen paard, zoals het past voor een koning, maar een ezelsveulen, waarop nog nooit een mens heeft gezeten. In werkelijkheid kan je op zulk een jong dier niet rustig de stad inrijden. Het is een beeld, ontleend aan de profeet Zacharia: 'Juich, Sion, Jeruzalem, schreeuw het uit van vreugde! Je koning is in

aantocht, bekleed met gerechtigheid en zege. Nederig komt hij aanrijden op een ezel, op een hengstveulen, het jong van een ezelin.' (Zacharia 9, 9) De nadruk ligt op Jezus' nederigheid. Hij wil niet imponeren met status en macht. Hij is een dienaar, op een ezel.

Het beeld van de 'eerste berijder' zegt ook dat er met Jezus echt iets nieuws begint: *het rijk dat komt, het rijk van onze vader David.* De evangelist had het al in het begin van zijn evangelie aangekondigd: *'Rijp is de tijd en het koninkrijk van God komt eraan. Keer je leven om en geloof in de blijde boodschap.'* (Mc. 1, 15) Heel zijn leven heeft Jezus die blijde boodschap aan de mensen verkondigd. Heel zijn leven heeft Hij die blijde boodschap ook beleefd, met en voor de mensen. Zo was heel zijn leven duidelijk in woord en beleving: God redt.

'Hosanna'. De roep om redding is ook een jubelkreet geworden. De dienaar op een ezel is Gods koning, Gods Messias. Hij heet 'Je-hos-hua'. Hij brengt redding, *in de naam van de Heer.*

Zo trekt Jezus Jeruzalem binnen. In de tempel laat hij zijn blik gaan over alles in het rond. We kunnen alleen maar raden wat er toen in Hem omgaat. Hij blijft niet in Jeruzalem. Hij gaat naar Bethanie. Die naam betekent: 'huis van de arme'. Daar is Hij thuis.

De tempelmacht zal Hem doden. In de armen zal Hij opstaan. God redt ook *Je-hos-hua.*

Hosanna,
God, red ons!
Zo bidden wij ook vandaag.

Red, God,
onze wereld
die lijdt onder de pandemie.

Red, God,
mensen en volkeren
die niet kunnen genieten van vaccinatie.

Red, God,
de mensen die lijden
onder machtsmisbruik.

Red, God,
de mensen die hun macht misbruiken:
breng hen tot inkeer.

Red, God,
de mensen
die op U hun vertrouwen stellen.

Red, God,
de mensen die aan U twifelen.
Zend hen mensen
die uw Rijk van liefde en leven beleven.

Red, God,
ieder van ons
en laat ons meewerken aan dat Rijk.

Amen.

In het Licht van Gods Woord



Hosanna
Je-hos-hua