

Ongeveer acht dagen nadat hij dit had gezegd ging hij met Petrus, Johannes en Jakobus de berg op om te bidden. Terwijl hij aan het bidden was, veranderde de aanblik van zijn gezicht en werd zijn kleding stralend wit. Opeens stonden er twee mannen met hem te praten: het waren Mozes en Elia, die in hemelse luister verschenen waren. Ze spraken over het levenseinde dat hij in Jeruzalem zou moeten volbrengen.

Petrus en de beide anderen waren in een diepe slaap gevallen; toen ze wakker schoten, zagen ze de luister die Jezus omgaf en de twee mannen die bij hem stonden. Toen de mannen zich van hem wilden verwijderen, zei Petrus tegen Jezus: 'Meester, het is goed dat wij hier zijn, laten we drie tenten opslaan, een voor u, een voor Mozes en een voor Elia,' maar hij wist niet wat hij zei.

Terwijl hij nog aan het spreken was, kwam er een wolk aandrijven, die een schaduw over hen wierp; ze werden bang toen de wolk hen omhulde. Er klonk een stem uit de wolk, die zei: 'Dit is mijn Zoon, mijn uitverkorene, luister naar hem!'

Toen de stem verstomd was, was Jezus weer alleen. Ze zwegen over het voorval en vertelden in die tijd aan niemand wat ze hadden gezien.

Lucas 9, 28-36

Een berg is een unieke plaats om God te ontmoeten. Wie de verbondenheid met God opzoekt om te bidden, krijgt een andere kijk op het leven en op de wereld. De evangelist Lucas vertelt hoe *Petrus, Johannes en Jakobus* het samen bidden met Jezus beleven.

Ongetwijfeld was en blijft het *levenseinde* van Jezus in Jeruzalem moeilijk te verteren. Wanneer we er naar kijken vanuit de biddende verbondenheid met God, leren we meer zien dan het onrecht en de pijn van de kruisdood. *Zijn kleding was stralend wit*, zegt Lucas. Dat is een klassiek beeld voor de verrezen Jezus. Jezus is gestorven op een kruis, maar God heeft Hem opgewekt om voor altijd te leven. Dat geloof in de verrijzenis groeit doorheen biddende verbondenheid met God. Hij is het die het leven geeft en bewaart.

Geloven wordt gevoed door het luisteren naar Gods woord in de Schrift. Zo maakt Lucas duidelijk door de aanwezigheid van Mozes en Elia, die met Jezus aan het praten waren. Mozes en Elia staan voor de Torah en de profeten, boeken die gelovige mensen in staat stellen te horen wat God te zeggen heeft over ons leven, over leven dat de dood overwint.

Samen bidden en luisteren naar Gods woord is een gebeuren dat onze kijk op het leven verandert. We mogen ons gedragen en gesterkt voelen door de aanwezigheid van God zelf. Zo leren we geloven dat de dood niet het laatste woord heeft. Geen wonder dat Petrus zegt: *'het is goed dat wij hier zijn, laten we drie tenten opslaan'*. Drie is het getal voor God. De woorden van Petrus klinken als het *'blijf bij ons'* van de

leerlingen van Emmaüs (Lc. 24, 29). Wie Gods nabijheid voelt, wil die zo graag vasthouden. Maar dat gaat niet. We kunnen *de hemelse luister* even aanvoelen, maar het leven hier op aarde gaat verder.

God laat ons echter niet in de steek. *Er kwam een wolk aandrijven en er klonk een stem*. Dat zijn twee andere beelden voor God. *'Dit is mijn Zoon, mijn uitverkorene, luister naar hem!'* Deze woorden citeren drie oude teksten. Ze stellen Jezus voor als Messias (Ps. 2, 7), als de *Dienaar*, in wie God vreugde vindt (Jes. 42, 1) en als zijn *Profeet* (Deut. 18, 15). *'Luister naar hem!'* is de goede raad die we van Godswege meekrijgen.

Jezus is een goede gids voor mensen die vanuit hun geloof willen leven. Hij is de Messias, door God gezonden om zijn liefde aan de mensen door te geven. Hij doet dat als dienaar van God en de mensen. En als profeet kijkt Hij naar de mensen en de wereld en verkondigt Hij in naam van God hoe die liefde ook vandaag werkelijkheid kan worden.

Ze zwegen over het voorval en vertelden in die tijd aan niemand wat ze hadden gezien. Wat een biddende ontmoeting met God teweeg brengt, is bijna niet onder woorden te brengen. Die liefde van God vraagt vooral om een manier van leven te worden. Zei Jezus niet in het evangelie van Johannes: *'aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.'* (Joh. 13, 35)

God,
als wij ons bewust zijn
van uw nabijheid,
kunnen wij anders kijken
naar het leven en de wereld.

Door te luisteren naar uw Woord
leren wij geloven
dat lijden en dood
niet het laatste woord hebben.

Dank U, God,
dat Gij ons Jezus gegeven hebt,
die ons de weg wijst
in uw naam.

Als Messias
neemt hij ons mee
op de weg van die liefde,
die ons doet leven.

Als profeet
vertelt Hij ons
waar het leven geweld lijdt
en liefde nodig heeft.

Naar Hem willen wij luisteren,
met Hem willen wij bidden
en levenskracht vinden
in uw nabijheid.

Amen.

Luc Maes

In het Licht van Gods Woord

Foto: Annemie Meganck



Bidden op de berg