

Jezus sloeg zijn ogen op naar de hemel en zei:

Heilige Vader, bewaar hen door uw naam, de naam die u ook aan mij gegeven hebt, zodat zij één zijn zoals wij één zijn.

Zolang ik bij hen was heb ik hen door uw naam, die u mij gegeven hebt, bewaard en over hen gewaakt: geen van hen is verloren gegaan behalve hij die verloren moest gaan, opdat de Schrift in vervulling ging.

Nu kom ik naar u toe, en ik zeg dit terwijl ik nog in de wereld ben, opdat zij vervuld worden van mijn vreugde. Ik heb hun uw woord gegeven. De wereld haat hen, omdat ze niet bij de wereld horen, zoals ook ik niet bij de wereld hoor.

Ik vraag niet of u hen uit de wereld weg wilt nemen, maar of u hen wilt beschermen tegen de duivel. Ze horen niet bij de wereld, zoals ik niet bij de wereld hoor. Heilig hen dan door de waarheid. Uw woord is de waarheid.

Ik zend hen naar de wereld, zoals u mij naar de wereld hebt gezonden. Ik heb mij geheiligd omwille van hen, zo zullen ook zij door de waarheid geheiligd zijn.

Johannes 17, 11b-19

In het Johannesevangelie wordt er zeer vaak (54 maal) over 'de wereld' gesproken, maar steeds in een negatieve betekenis. 'De wereld', dat zijn de mensen die Jezus niet aanvaard hebben en dus niet in Hem geloven. 'De wereld', dat is de *duivel*, zonde, kwaad, duisternis. Aan Pilatus zegt Jezus: '*Mijn koningschap hoort niet bij deze wereld*'. (Joh. 18, 36) Zijn boodschap van liefde staat haaks op die wereld.

Jezus zendt zijn leerlingen naar de wereld. Maar *de wereld haat hen, omdat ze niet bij de wereld horen, zoals ook Jezus niet bij de wereld hoort*. Ze zullen dezelfde problemen en tegenkantingen kennen, die Jezus heeft gekend. Sommige van hen zullen zelfs, zoals Jezus, door de wereld gedood worden.

Jezus bidt voor hen: '*Heilige Vader, bewaar hen door uw naam, de naam die u ook aan mij gegeven hebt, zodat zij één zijn zoals wij één zijn*.' Een prachtig gebed is dat. Een gebed om eenheid, verbondenheid, liefde. In de voor hen vijandige wereld is het belangrijk dat zij één zijn. Alleen onderlinge verbondenheid kan hen helpen om te leven en te overleven. Die eenheid is een mooi uitvloeisel van de eenheid tussen Jezus en zijn Vader. Eerder had Hij hen gezegd: '*Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad*.' en '*Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad*.' (Joh. 15, 9 en 12) Liefhebben zoals Jezus is liefhebben vanuit de Vader. Dat zegt de '*naam*' van God, de naam die Jezus heeft overgenomen en die Hij nu doorgeeft aan zijn leerlingen: '*Ik zal er zijn voor jou*'. Als de leerlingen er zijn voor elkaar en voor hun medemensen, dan leven zij zoals God en Jezus er zijn voor hen. Dan leven zij in de *waarheid van Gods woord*. Dan zijn zij in de wereld tekens van Gods liefde voor de mens.

In welke wereld leven wij nu? Blijkbaar is die 'boze' wereld van alle tijden, ook van onze tijd. Een wereld waar mensen vooral aan zichzelf denken, hun eigen belang dienen en daarbij geen rekening houden met hun medemensen.

Daar sta je dan met de blijde boodschap van liefde, barmhartigheid en gerechtigheid. Wie heeft er oren naar? In onze samenleving is er weinig ruimte voor God en geloven. Mensen krijgen de vraag: 'geloof jij nog?', alsof geloven een kinderziekte is, die je als volwassene definitief achter je moet laten.

Voor ons bidt Jezus ook tot zijn Vader: '*Ik vraag niet of u hen uit de wereld weg wilt nemen, maar of u hen wilt beschermen tegen de duivel. Ze horen niet bij de wereld, zoals ik niet bij de wereld hoor. Heilig hen dan door de waarheid. Uw woord is de waarheid*.' Die waarheid van God is liefde, verbondenheid, eenheid. Met liefde en verbondenheid kunnen we de hardheid van de wereld aan, in naam van God, 'Ik zal er zijn voor jou'.

In onze samenleving is er weinig plaats voor God. Tot daar. Dat heeft vele oorzaken, die we niet zo maar kunnen wegnemen of weerleggen. Maar we kunnen God wel aan het werk laten, door er te zijn voor mensen, door in liefde nabij te zijn, zeker bij mensen die het moeilijk hebben. Zo kan zijn liefde mensen bereiken en dragen, of ze nu gelovig zijn of niet. Waar mensen de handen in elkaar slaan, groeit er een nieuwe wereld, ontegensprekelijk.

De vraag die we onszelf en elkaar kunnen stellen is dus niet 'geloof jij nog?' maar wel 'geloof jij *àl*?'

Heilige Vader,
mét Jezus bidden wij:
bewaars ons door uw naam
'Ik zal er zijn voor jou'.

Wij leven in een harde wereld.
Doe ons groeien in eenheid
met U, met Jezus
en met onze medemensen.

Laat onze verbondenheid met U
steeds sterker worden,
zodat wij de kracht hebben
om altijd te kiezen voor de liefde.

Help ons de handen in elkaar te slaan
om samen te werken
aan een wereld
waar samen leven goed is
en voor iedereen menswaardig.

Heilig ons en vele mensen
door uw waarheid,
door uw liefde,
ten bate van onze wereld.

Amen.

*In het Licht
van Gods Woord*



In de wereld