

Het volk stond toe te kijken.
De leiders hoorden hem en zeiden:
'Anderen heeft hij gered;
laat hij nu zichzelf redden
als hij de messias van God is, zijn uitverkorene!'
Ook de soldaten dreven de spot met hem,
ze gingen voor hem staan
en boden hem zure wijn aan,
terwijl ze zeiden:
'Als je de koning van de Joden bent,
red jezelf dan!'

Boven hem was een opschrift aangebracht:
'Dit is de koning van de Joden'.
Een van de gekruisigde misdadigers
zei spottend tegen hem:
'Jij bent toch de messias?
Red jezelf dan en ons erbij!'

Maar de ander wees hem terecht
met de woorden:
'Heb jij dan zelfs geen ontzag voor God
nu je dezelfde straf ondergaat?
Wij hebben onze straf verdiend
en worden beloond naar onze daden.
Maar die man heeft niets onwettigs gedaan.'
En hij zei:
'Jezus, denk aan mij
wanneer u in uw koninkrijk komt.'
Jezus antwoordde:
'Ik verzeker je:
nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn.'

Lucas 23, 35-43

Ze hadden Hem gekruisigd, de Joodse
leiders en de Romeinse soldaten. Lucas
laat hen juist verwoorden hoe Jezus
genoemd werd: *de messias van God, zijn
uitverkorene, de koning van de Joden*.
Maar dat was geen uiting van hun geloof.
Integendeel, zij spotten met Hem. En *het
volk stond toe te kijken*.

Tweemaal wordt Jezus uitgedaagd:
*'anderen heeft hij gered, laat hij nu
zichzelf redden' en 'red jezelf en ons erbij!'*
Het is duidelijk dat ze de betekenis van de
namen van Jezus niet snappen. Hij was er
immers nooit op uit om zichzelf te redden.
De naam 'Jezus' betekent: God redt. Dààr
lag de roeping van Jezus: andere mensen
redden. Jezus reageert dan ook niet op
hun spottende uitdaging.

Dat gebeuren aan het kruis geeft een
goed beeld van het hele leven van Jezus.
Hij was begaan met mensen, vooral dan
mensen die in de toenmalige Joodse
samenleving geen plaats hadden. Zo
schreef Lucas het: *Alle tollenaars en
zondaars kwamen hem opzoeken om
naar hem te luisteren. Maar zowel de
farizeeën als de schriftgeleerden zeiden
morrend tegen elkaar: 'Die man ontvangt
zondaars en eet met hen.'* (Lc. 15, 1-2) Dat
gemor omdat Jezus zich niet hield aan 'de
wet', heeft er uiteindelijk toe geleid dat Hij
gevangen genomen werd en aan het kruis
werd geslagen.

De twee gekruisigde misdadigers geven
blijk van twee verschillende houdingen ten
aanzien van Jezus.
De eerste spot met Hem en denkt aan zijn
eigen belang: *'red jezelf en ons erbij'*. Hij
geloof niet in Jezus. Hij wordt door de
andere gekruisigde terechtgewezen.

De tweede staat open voor Jezus. Hij
erkent zijn eigen fouten en hij beseft dat
Jezus voor hem redding kan brengen. Hij
verwoordt de waarheid van Jezus' leven:
'die man heeft niets onwettigs gedaan'.
Jezus wou 'de wet' niet afschaffen, maar
tot vervulling brengen. Dat bedoelde Hij
met het koninkrijk van God: samenleven in
liefde, barmhartigheid en gerechtigheid.
Dat was de kerntaak van Jezus. Dat
koninkrijk reikt verder dan de dood. De
man die met Jezus gekruisigd werd,
spreekt zijn geloof en zijn vertrouwen uit:
*'Jezus, denk aan mij wanneer u in uw
koninkrijk komt.'*

Jezus is koning, de uitverkoren Zoon, de
Messias, van God gezonden om zijn Liefde
onder de mensen te brengen. Hij nodigt
ons allen uit deel uit te maken van het
koninkrijk van God. Dat is niets anders dan
de 'heerschappij van de Liefde'. Gods
liefde is onvoorwaardelijk. Wie er voor
open staat, maakt er deel van uit, zelfs al is
hij een 'misdadiger'.

Jezus heeft ondervonden dat leven in
liefde door heel wat mensen niet wordt
aanvaard. Wie liefheeft, ondervindt ook
lijden en moet ook zijn kruis dragen. Juist
daar komt die gelovige zekerheid naar
boven als kracht: *'Ik verzeker je: nog
vandaag zul je met mij in het paradijs zijn.'*
Dat 'paradijs' kunnen wij al beleven in ons
leven hier en nu. Het krijgt zijn totale
vervulling na onze dood.

Koning Jezus,
Gij zijt van God gezonden
om ons te laten delen in zijn Liefde.

Door uw leven
hebt Gij ons duidelijk gemaakt
dat Gods Liefde onvoorwaardelijk is
en zich het eerst richt
naar mensen die het moeilijk hebben.

Open ons hart voor die Liefde
opdat uw koninkrijk
zichtbaar en voelbaar mag zijn
in onze wereld.

Laat die Liefde heersen
over ons leven,
over onze wereld,
over alle mensen.

Amen.

Wie deze blaadjes per mail wil ontvangen,
kan daarvoor een mailtje sturen naar
lucmaes.belsele@skynet.be.



*In het Licht
van Gods Woord*

Koning is Hij