

Gelukkig de mens
die niet meegaat met wie kwaad doen,
die de weg van zondaars niet betreedt,
bij spotters niet aan tafel zit,
maar vreugde vindt in de wet van de HEER
en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht.

Hij zal zijn als een boom,
geplant aan stromend water.
Op tijd draagt hij vrucht,
zijn bladeren verdorren niet.
Alles wat hij doet komt tot bloei.

Zo niet de wettelozen!
Zij zijn als kaf
dat verwaait in de wind.
Wettelozen houden niet stand
waar recht heerst,
zondaars niet
in de kring van de rechtvaardigen.

De HEER beschermt
de weg van de rechtvaardigen,
de weg van de wettelozen loopt dood.

Psalm 1

Wat maakt ons gelukkig?
Niet het meegaan met wie kwaad doen:
dat is afbraak van leven. *Niet het*
betreden van de weg van zondaars: zij
dagen je uit om mee te doen met wat het
leven schaadt. *Niet het aan tafel gaan*
met spotters: zij verheffen zich hooghartig
boven wie gelooft in gerechtigheid.

Wat maakt ons gelukkig?
De vreugde om de wet van de Heer. Om
tot die vreugde te komen is het nodig *zich*
te verdiepen in zijn wet, zelfs dag en
nacht. Het woord 'wet' kan bij ons een
verkeerde indruk wekken, in de zin van
'regels', 'voorschriften' die moeten
gevolgd worden 'op straf van ...'. 'Thora'
betekent eigenlijk 'aanwijzing', 'goede
raad' voor het leven.

In de Thora kunnen mensen aanwijzingen
van de Heer ontdekken. Daartoe is het
nodig zich te verdiepen in de teksten. Dat
gebeurt in 'leerkringen', het 'leerhuis'.
Mensen zitten samen om uit te zoeken
welke aanwijzingen God geeft voor hun
leven. Tijdens de Babylonische
ballingschap (587-538 v. Chr.), toen er
geen tempel was en geen eredienst,
waren die leerkringen de ruimte bij uitstek
om God te ontmoeten. Daar vonden de
ballingen de kracht en de weg om op te
staan uit hun miserie. Het leerhuis werd
begeleid door een 'leraar', maar het was
de bedoeling dat die leraar ook 'leerling'
was, samen met de andere aanwezigen.
Samen luisterden ze naar wat God te
zeggen had. Niet de leraar moest aan de
anderen zeggen wat ze moesten doen.

Na de ballingschap heeft het 'leerhuis' zijn
definitieve plaats gekregen in het leven
van Israël. Jongens vanaf 12 jaar en
volwassenen waren (en zijn) er welkom om
de de aanwijzingen God op het spoor te
komen. Die aanwijzingen zijn kostbaar om
de relaties tussen mensen en het samen
leven in het algemeen zo te regelen dat
de waardigheid van elke mens wordt
gegarandeerd. Aanwijzingen dus voor een
leven dat 'goed' is, 'sjaloom', en dat
mensen helpt om gelukkig te zijn. Op die
manier is het te begrijpen dat de psalm
spreekt over een mens die *vreugde vindt*
in de wet van de HEER.

Wat maakt ons vandaag gelukkig?
Allerlei leraren verkondigen hun 'leer' en
nemen mensen mee op wellness-wegen.
Gelovige mensen kunnen ook vandaag
op zoek gaan naar de aanwijzingen van
God. Wij vinden ze niet alleen via de
Thora, maar ook via de evangelies en de
andere geschriften van het Nieuw
Testament. In leerkringen, leerhuizen, waar
leraren niet het grote woord voeren, maar
leerling zijn samen met hun medemensen,
is God zelf nabij om ons de weg te wijzen
naar een 'goed' samenleven met respect
en zorg voor elke mens. We worden er
gedragen door God zelf. We kunnen
vreugde vinden in zijn Woord en in het
leven waartoe het ons leidt.

In het Licht van Gods Woord

God,
wij geloven dat Gij
met ons op weg gaat
als een betrouwbare gids.

Wijs ons de weg
naar een 'goed' leven,
waarin elke mens
tot zijn recht kan komen.

Help ons
om de aanwijzingen te verstaan
die Gij ons geeft
via het Woord van de Schrift.

Laat ons vreugde vinden
in uw Woord,
in uw aanwezigheid,
in ons samenkomen rond U.

Door U
worden wij echt gedragen.

Amen.



*De vreugde
van Gods Woord*