

Hij riep de twaalf bij zich  
en begon ze uit te sturen, twee aan twee,  
en hij gaf hun volmacht  
over de onreine geesten.  
En hij drukte hun op het hart  
dat ze voor onderweg  
niets mee mochten nemen,  
alleen een stok,  
geen brood, geen bedelzak,  
geen geld in de gordel.  
'Doe wel sandalen aan,  
maar neem geen twee paar kleren mee.  
En als je ergens onderdak vindt,  
blijf daar tot je verder trekt.  
En als ze je ergens niet opnemen  
en niet naar je luisteren,  
ga daar weg, stamp het stof van je voeten,  
zodat het duidelijk wordt  
wat voor volk dat is.'  
En ze gingen op weg,  
het nieuws verkondigen  
dat de mensen hun leven  
om moesten keren.  
En ze dreven een groot aantal demonen uit  
en genazen een groot aantal zieken.

Marcus 6, 7-13

Jezus verwacht van zijn leerlingen dat zij zich laten raken door de mensen en door wat zij meemaken. Hij zendt hen naar de mensen met een bijzondere macht, een speciaal gezag en een unieke kracht, namelijk de macht, het gezag en de kracht van de dienstbaarheid. Hun opdracht is: *demonen uitdrijven, zieken genezen en het nieuws van het koninkrijk van God verkondigen.*

Dat was immers het handelsmerk van Jezus zelf. Toen Johannes de Doper in de gevangenis over het optreden van de Messias hoorde, stuurde hij enkele van zijn leerlingen naar hem toe met de vraag: 'Bent u degene die komen zou of moeten we een ander verwachten?' Jezus antwoordde: 'Zeg tegen Johannes wat jullie horen en zien: blinden kunnen weer zien en verlamden weer lopen, mensen met huidvraat worden gereinigd en doven kunnen weer horen, doden worden opgewekt en aan armen wordt het goede nieuws bekendgemaakt. Gelukkig is degene die aan mij geen aanstoot neemt.' (Matteüs 11, 2-6)

Het koninkrijk van God verkondigen, dat doe je niet met woorden alleen. Je kan veel mooie woorden spreken over een wereld waar mensen niet leven ten koste van elkaar, maar in dienst van elkaar, zoals God het bedoeld heeft. De beste verkondiging is dat ook te beleven. Dat gebeurt door mensen zo nabij te zijn dat zij er beter van worden. *Zieken genezen* dus, en demonen uitdrijven, zodat mensen een plaats krijgen in de gemeenschap.

Om dat mogelijk te maken moeten zij die gezonden worden niet te veel bezig zijn met zichzelf. 'Niets meenemen voor onderweg: geen brood, geen bedelzak, geen geld in de gordel'. Maak je geen zorgen over je

eigen leven. Bevrijd je van alles wat in de weg staat om er echt te zijn voor de mensen. Geef alle aandacht aan hen naar wie je gezonden wordt.

Het is geen eenvoudige opdracht. Er zullen huizen zijn waar de leerlingen niet welkom zijn en waar de mensen niet luisteren. Trek je dat niet te veel aan: *ga daar weg, stamp het stof van je voeten.* Geef alle aandacht aan mensen die wel open staan voor het koninkrijk van God en roep hen op om *hun leven om te keren.*

Zo is het begonnen. Zo gaat het nog steeds. Met die opdracht worden nog steeds mensen gezonden naar mensen, in de wereld van vandaag. We spreken hier over een missionaire houding, een missionaire kerk. Jezus zelf geeft daarvan een voorbeeld in zijn ontmoeting met de blinde Bartimeüs (Marcus 10, 46-52) Jezus zei: 'Wat kan ik voor je doen?' En de blinde: 'Rabboeni, dat ik weer kan zien!' En Jezus: 'Ga maar, je geloof heeft je genezen.' En direct kon hij weer zien. En hij volgde hem op de weg. Jezus is er helemaal voor de blinde man: 'Wat kan ik voor je doen?' en dan: 'Ga maar'. Hij wil Bartimeüs helemaal niet aan zich binden als leerling. Hij laat hem vrij. Het is Bartimeüs zelf die er voor kiest om Jezus te volgen. Echte dienstbaarheid schept verbondenheid.

Gezonden worden is naar mensen gaan, aanvoelen wat ze nodig hebben en hen zo nabij zijn dat zij er beter van worden. Dat is helemaal de belichaming van Gods naam 'Ik zal er zijn voor jou'. Dat kunnen we van Jezus zelf leren. Daar ligt de toekomst van een missionaire kerk.

## *In het Licht van Gods Woord*

Jezus,  
Gij zendt nog steeds mensen naar mensen  
om het koninkrijk van God te verkondigen,  
om zieken te genezen  
en demonen uit te drijven.

Geef ons de macht, het gezag en de kracht  
van de dienstbaarheid  
aan de mensen die wij ontmoeten.

Bevrijd ons van onze zorgen  
over ons eigen leven  
en onze eigen belangen.

Bevrijd uw kerk van de zorgen  
over haar eigen bestaan  
en over haar eigen toekomst.

Laat er zo 'vrede' zijn, sjaloom  
in de huizen van de mensen,  
in het leven van de mensen.

Laat er zo toekomst zijn  
voor de kerk,  
die op zoek is naar haar toekomst.

Amen.

Schilderij: Hyatt Moore



*Gezonden worden*