

'De Mensenzoon moet hoog verheven worden, zoals Mozes in de woestijn de slang omhooggeheven heeft, opdat iedereen die gelooft, in Hem eeuwig leven heeft.

Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door Hem te redden. Over wie in Hem gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in Hem gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige Zoon.

Dit is het oordeel: het licht kwam in de wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het licht, want hun daden waren slecht. Wie kwaad doet, haat het licht; hij schuwt het licht omdat anders zijn daden bekend worden. Maar wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat hij doet.'

Johannes 3, 14-21

Toen de Israëlieten onder de leiding van Mozes gevlucht waren uit Egypte, kregen ze het moeilijk in de woestijn. Ze morden omdat ze onvoldoende voedsel en water hadden. Daarop werden ze aangevallen door giftige slangen, zodat velen stierven. Mozes ging te rade bij God. *De HEER zei tegen hem: 'Laat een slang maken en bevestig die op een staak. Iedereen die gebeten is en daarnaar kijkt, blijft in leven.'* Mozes liet een koperen slang maken en bevestigde die op een staak. En iedereen die door een slang gebeten was en opkeek naar de koperen slang, bleef in leven. (Numeri 21, 4-9)

Naar dit verhaal verwijst de evangelist als hij schrijft: *'De Mensenzoon moet hoog verheven worden, opdat iedereen die gelooft, in Hem eeuwig leven heeft'*. Jezus is 'hoog verheven' op een kruis. Maar dat kruis is de weg naar de verrijzenis geworden.

Het zijn merkwaardige beelden. Het is alsof God zegt; "durf de dood in de ogen kijken en je vindt eeuwig leven".

De evangelist verduidelijkt: *God heeft de wereld lief*. Dat heeft Hij getoond in Jezus, *zijn enige Zoon*. 'Jezus' betekent: 'God redt'. Door zijn manier van leven heeft Jezus voorgeleefd hoe die liefde van God redding brengt bij mensen, en vooral dan bij mensen die in de samenleving niet meetellen.

Johannes roept zijn lezers op om *in Jezus te geloven*. 'Geloven' is meer dan aannemen wie Jezus was. 'Geloven' is in zijn voetspoor leven zoals Hij. Wie zo leeft, brengt redding bij zijn medemensen, redding in de wereld. Wie daar niet in wil geloven veroordeelt zijn medemensen, de wereld en ook zichzelf tot

uitzichtloos lijden en dood. Wie in Jezus gelooft, vindt leven dat groter is dan lijden en dood. Dat eeuwig leven begint niet na onze dood. Wij beleven het nu al als we kiezen voor licht en leven. Als we lijden en dood durven in de ogen kijken, kunnen we in liefdevolle nabijheid wegen banen waar licht en leven het halen op duisternis.

De evangelist Johannes heeft een nogal negatief beeld van 'de wereld'. Hij noemt Jezus *het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. Het Woord was in de wereld, de wereld is door Hem ontstaan en toch kende de wereld Hem niet. Hij kwam naar wat van Hem was, maar wie van Hem waren hebben Hem niet ontvangen.* (Joh. 1, 9-11)

Is dat niet herkenbaar in de wereld van vandaag? Zeker bij ons wordt de wereld meer en meer een wereld zonder God en zonder geloof, een wereld waar vaak de duisternis overheerst. Wat kunnen we er aan doen om het tij te keren?

De wereld is wat hij is; mensen zijn wat ze zijn. Heel veel moois en goeds, maar ook veel heel ellende. De wereld en wij zij nu eenmaal beperkt. Dagelijks worden we geconfronteerd met verschrikkelijke beelden van lijden en dood. Wie in Jezus gelooft, wordt geroepen om oprecht voor verbondenheid te kiezen, niet voor verdeeldheid. Zo iemand *zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat hij doet*.

Wie opkijkt naar de vele kruisen in de wereld, baant een weg naar licht en leven, hier en nu en voor eeuwig.

God,  
in Jezus hebt Gij getoond  
dat Gij de wereld liefhebt,  
dat Gij van de mensen houdt,  
en dat  
ondanks alle lijden en ellende  
in de wereld,  
in en door mensen.

Jezus zag het lijden van mensen  
en keek het in de ogen.  
Zo kon Hij nabij zijn  
en licht en leven brengen,  
eeuwig leven.

In die Jezus  
willen wij geloven.

Zoals het kruis  
een weg naar verrijzenis  
is geworden,  
zo willen wij ook vandaag  
lijden en ellende zien  
in het vertrouwen  
dat licht en leven  
sterker zijn.

God,  
help ons om te geloven  
in uw Licht en uw Leven.

Amen.

Foto:  
kruisbeeld uit  
de 'Galleria Nazionale dell'Umbria',  
Perugia.

## *In het Licht van Gods Woord*



## *Opkijken naar het kruis*