

Toen Jezus geboren was, in Betlehem in Judea, tijdens de regering van koning Herodes, kwamen er magiërs uit het Oosten in Jeruzalem aan.

Ze vroegen:

'Waar is de koning van de Joden die onlangs geboren is?

Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om Hem te aanbidden.

Koning Herodes schrok hevig toen hij dit hoorde, en heel Jeruzalem met hem.

Hij riep alle hogepriesters en schriftgeleerden van het volk samen om aan hen te vragen waar de messias geboren zou worden.

'In Betlehem in Judea,' zeiden ze tegen hem, 'want zo staat het geschreven bij de profeet:

"En jij, Betlehem in het land van Juda, bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda, want uit jou komt een leider voort die mijn volk Israël zal hoeden."

Daarop riep Herodes in het geheim de magiërs bij zich; hij wilde precies van hen weten wanneer de ster zichtbaar geworden was, en stuurde hen vervolgens naar Betlehem met de woorden:

'Stel een nauwkeurig onderzoek in naar het kind. Stuur mij bericht zodra u het gevonden hebt, zodat ook ik erheen kan gaan om het te aanbidden.'

Nadat ze de koning hadden angehooard gingen ze op weg,

en nu ging de ster die ze hadden zien opgaan voor hen uit, totdat hij stil bleef staan boven de plaats waar het kind was.

Toen ze de ster zagen,

werden ze vervuld van diepe vreugde.

Ze gingen het huis binnen

en vonden het kind met Maria, zijn moeder.

Ze wierpen zich in aanbidding voor het kind neer.

Daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden en boden het geschenken aan: goud en wierook en mirre.

En omdat ze in een droom de aanwijzing

hadden gekregen dat ze niet naar Herodes

terug moesten gaan, reisden ze via een andere route terug naar hun land.

Matteüs 2, 1-12

*God zei: 'Laat er licht zijn,' en er was licht.*

(Genesis 1, 3) Het licht, in de vorm van een ster, scheen bij de geboorte van Jezus. Dat was niet ongebruikelijk. In geschriften uit de oudheid kan je wel meer lezen dat een bijzondere ster verscheen bij de geboorte van een grote figuur (bijvoorbeeld bij Alexander de Grote en Caesar). En in een rabbijnse midrasj kondigt een ster de geboorte van Abraham aan.

*Magiërs uit het Oosten hadden de ster gezien en gingen op zoek naar de plaats waar de koning van de Joden geboren is. Magiërs werden geëerd omwille van hun kennis van de astrologie. Ze waren ook de theologen van die tijd, omdat ze in de sterren wilden ontdekken wat de goden aan de mensen wilden duidelijk maken.*

De magiërs volgen de ster. Ze gaan hun weg in verbondenheid met God. Ze kijken naar zijn Licht, ze volgen zijn aanwijzingen. Zo willen ze *de koning van de Joden vinden om Hem te aanbidden*. Hun weg is een geloofstocht, ook al zijn zij 'vreemdelingen', 'heidene' in de ogen van de Joden.

Op hun tocht gaan ze naar de meest aangewezen plaats om antwoorden te vinden op hun vragen: Jeruzalem, het centrum van de joodse godsdienst.

*Koning Herodes schrikt en heel Jeruzalem met hem.* Het centrum van de joodse godsdienst blijkt een machtscentrum te zijn. Wordt de pasgeboren koning van de Joden een bedreiging voor die macht? Moet het grote, machtige *Jeruzalem* op zijn hoede zijn voor het kleine *Betlehem*? *'Stel een nauwkeurig onderzoek in naar het kind. Stuur mij bericht zodra u het gevonden hebt, zodat ook ik erheen kan gaan om het*

*te aanbidden.'* Met een grove leugen (zo zal later blijken bij de kindermoord in Betlehem) wil Herodes de magiërs inschakelen in zijn plannen om zijn macht te vrijwaren.

Wanneer de magiërs weg gaan van Herodes, neemt de verbondenheid met God het weer over. *Toen ze de ster zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde. Zo komen ze bij het kind met Maria, zijn moeder.*

Met de geschenken wil de evangelist Matteüs Jezus op een bijzondere wijze voorstellen. Goud en wierook eren Jezus als Koning, de gezalfde van God, de Messias, die met de mensen een weg van Licht zal gaan door zijn liefde en zijn dienstbaarheid aan het leven. Mirre verwijst hier al naar de dood van Jezus. Mirre is een balsem om een overleden mens te eren. Ook de Messias heeft te maken gekregen met de dodelijke macht van mensen. Ze zullen we verder in het evangelie lezen.

Wanneer ze weg gaan van het kind Jezus staan de magiërs voor de keuze: zullen ze teruggaan naar Herodes of niet. Vanuit hun verbondenheid met God krijgen ze een gedroomde aanwijzing: *ze reizen via een andere route terug naar hun land.*

Wie met God verbonden leven, kiezen niet voor macht en geweld. Ze gaan een andere weg: de weg van het Licht. Dat is de weg van Jezus, het Licht voor de wereld.

God,  
wij danken U  
voor het Licht  
dat ons de weg wijst.

In Jezus hebt Gij  
dat Licht  
heel duidelijk  
laten schijnen.

Hij is het Licht  
van uw liefde voor ons,  
van uw zorg voor mensen,  
van uw vrede voor de wereld.

Hij nodigt ons uit  
om de weg van het Licht te gaan  
in nabijheid en barmhartigheid,  
in dienstbaarheid aan het leven.

God,  
laat er Licht zijn  
in de wereld van vandaag,  
waar zoveel duisternis heerst.

Help ons, God,  
om mensen van het Licht te zijn,  
wijze mensen,  
die uw aanwijzingen volgen.

Amen.

Schilderij: Georges Herregods

## *In het Licht van Gods Woord*



*Volg het Licht*