

Zoals het was in de dagen van Noach,  
zo zal het zijn wanneer de Mensenzoon komt.  
Want zoals men in de dagen voor de vloed  
alleen maar bezig was met eten en drinken,  
met trouwen en uithuwelijken,  
tot aan de dag  
waarop Noach de ark binnenging,  
en zoals men niet wist dat de vloed zou komen,  
totdat die kwam en iedereen wegnam,  
zo zal het ook zijn  
wanneer de Mensenzoon komt.  
Dan zullen er twee  
op het land aan het werk zijn,  
van wie de een zal worden meegenomen  
en de ander achtergelaten.  
Van twee vrouwen  
die samen aan de molen draaien,  
zal de ene worden meegenomen  
en de andere achtergelaten.

Wees dus waakzaam,  
want jullie weten niet  
op welke dag jullie Heer komt.  
Besef wel: als de heer des huizes had geweten  
in welk deel van de nacht de dief zou komen,  
dan zou hij wakker gebleven zijn  
en niet in zijn huis hebben laten inbreken.  
Daarom moeten ook jullie klaarstaan,  
want de Mensenzoon komt op een tijdstip  
waarop je het niet verwacht.

Matteüs 24, 37-44

In de tijd waarin het Matteüsevangelie  
geschreven is, dachten heel wat mensen  
nog dat de Mensenzoon spoedig zou  
terugkomen om het koninkrijk van de  
hemel op aarde te vestigen. En sommigen  
zagen dat als een soort 'zondvloed',  
waardoor alle kwaad van de aarde zou  
weggespoeld worden, zoals in de dagen  
van Noach. Stilaan werd het duidelijk dat  
de Mensenzoon niet terugkwam zoals men  
dat hoopte. Vandaar dat men er anders  
over ging denken.

Een oud Joods verhaal vertelt hoe een  
vrome Jood een vraag stelde aan de  
rabbi: "Rabbi, wanneer komt de Messias?"  
De rabbi antwoordde: "als iedereen  
voldoende te eten heeft, klederen heeft  
voor zijn lichaam en een dak boven zijn  
hoofd, zal je zien dat de Messias er al is."

Wanneer komt de Messias? Wanneer komt  
de Mensenzoon? Wanneer gebeurt het  
koninkrijk van de hemel? Wanneer beleven  
we het koninkrijk van God? Het zijn vier  
formuleringen voor dezelfde vraag. Er zijn –  
gelukkig maar – veel antwoorden op deze  
vraag, geen theoretische antwoorden,  
maar concrete situaties.

Een concreet antwoord op die vraag is te  
vinden in het boek van Lieve De Cleen:  
'Butagaz, blauwe vuilzakken en 'Du' van  
Peter Maffay' (uitgeverij EPO, 2015). Zij  
vertelt hoe zij gedurende ongeveer 20 jaar  
een gezin, dat leefde in extreme armoede,  
heeft begeleid. Haar basishouding is:  
luisteren en aanvoelen. Hoe vlug staan wij  
niet – met de beste bedoelingen – klaar  
met goede raad, een oplossing, onze  
eigen kijk op de situatie, eventueel zelfs  
met een oordeel of een beschuldiging?

Dat werkt niet. Ook mensen in armoede  
hebben het nodig in hun waardigheid te  
staan. Zij zeggen zelf: 'Wij willen dat  
anderen ons leren begrijpen, om in de  
maatschappij aanvaard te kunnen  
worden. Want als we alleen blijven staan,  
geraken wij er niet uit. We hebben mensen  
nodig, die ons op een andere manier leren  
zien, ons respecteren. Mensen die naar ons  
luisteren en in ons geloven. Mensen die met  
ons willen meedoen.' Wie echt luistert en  
goed aanvoelt, ontdekt wat mogelijk is en  
wat niet, waar mensen een stap vooruit  
kunnen zetten en vaak ook een stap  
achteruit. Dat is wat mensen die worden  
achteruitgesteld, nodig hebben. Dat is  
echte gerechtigheid.

Zo komt de Mensenzoon, ook al duurt het  
wel eens 20 jaar. En vaak lukt het ook niet.  
De Mensenzoon wordt immers nog altijd  
gekruisigd op het kruis van armoede en  
eenzaamheid.

Luisteren en aanvoelen. Is dat niet de  
waakzaamheid waartoe het evangelie ons  
oproept? Die basishouding is niet alleen  
noodzakelijk in de begeleiding van mensen  
in armoede. Ze is ook nodig voor elke vorm  
van samenwerking in eerder welk domein  
van het leven, in elke ontmoeting van  
mens tot mens. De Mensenzoon komt waar  
mensen elk ander in zijn/haar waardigheid  
laten staan, tot zijn/haar recht laten  
komen, de kans geven om als mens  
gelukkig te zijn en te groeien.

God,  
help ons om te luisteren  
naar mensen,  
hun mogelijkheden,  
hun beperkingen,  
hun eigen ritme,  
hun eigen weg,  
hun eigen manier  
om mens te zijn.

God,  
help ons om aan te voelen  
wie mensen zijn,  
wat hen fier maakt,  
wat hun verdriet doet,  
wat hen pijn doet,  
wat hun leven in de weg staat,  
wat hun leven bevordert,  
wat hen toekomst geeft.

God,  
help ons  
luisteren en aanvoelen,  
hoe de Mensenzoon kan komen  
voor die mensen  
en ook voor ons  
en geef ons voldoende geduld  
om te kunnen wachten.

Amen.



*In het Licht  
van Gods Woord*

*Luister!  
De Mensenzoon komt*